



### Kortfattet referat:

Klubaften 2/2014 i Norsminde Yachtclub.

Sven Erik Bruun og Frederik Sodeman havde lavet et oplæg, som blev suppleret med kommentarer af Birgit, Gudrun, Ole og Lene Hede-dal. De 25-30 fremmødte deltagere fik en tur gennem Bohus läns skærgård, begyndende på Anholt. Herfra gik turen op til Göteborgs syd-lige skærgård og videre gennem skærgården, langs kysten til den norske grænse. De fleste af aftenens deltagere havde allerede været i Bohus läns skærgård, så der kom valide "ind-spark" fra flere sider.

Men allerførst lød en advarsel: "Skærgårds-sejlads er (stærkt) vanedannende". Vi så på kort og massevis af billeder, som ikke kun il-lustrerede en enestående natur, men også gav en række nyttige informationer om valg af ru-te, trafik i skærgården, fortøjning i skærene, navigation, grej, vejrudsigter, fællestur og om "allemanns-rätten". Svenska Kryssarklubben (SXX) fik også et par varme anbefalinger un-dervejs.

Stemningsfulde indtryk blev formidlet sam-men med mange tip om, hvordan man bedst løser praktiske opgaver. Den nye havnekultur med skyhøje priser i havnene i højsæsonen fik et par bittersøde bemærkninger. Vil man prø-ve at undgå den form for moderne sørøveri, må man holde sig væk fra de større havne – og allerbedst finde de gode fortøjningssteder i skærene. Højsæsonen betegnes som perioden fra den første hele uge i juli til og med den første hele uge i august.

Til praktisk information har Sven E. skrevet en liste med "Udstyr og tip til skærgårdstur i Bohus län". Den kan medlemmerne downloa-de/udskrive fra klubbens hjemmeside. Heri er erfaringer fra mange års skærgårdssejlads samlet i et dokument, der kan være nyttig læsning for såvel "nybegyndere" som "fort-sættere" i skærgårdssejlads.

Hjemturen gik via Hirsholm (husk, at du ikke må medbringe hund til Hirsholm) og Læsø. Her så vi billeder fra øernes helt særlige miljøer og på Hirsholm ikke mindst tejsjerne på nært hold.

Klubaftens tema trak lidt længere ud, end det er forudset for et klubaftentema. Der var masser af indhold, og alligevel fik vi kun et lille indblik i skærgårdens muligheder for at besøge byer og markante steder med unikke oplevelser. Opfordringen lød: Oplev selv skærgården – god tur!

Ref: Sven Erik Bruun

Se udvalgte billeder i "galleriet".